

**Hartelijk welkom in de Oude Jeroenskerk
op zondag 9 juni 2019
Pinksteren**

Aan deze dienst verleent het Protestants Kerkkoor
o.l.v. Jaco en Regina van Leeuwen muzikale medewerking
Voorganger: ds. Petra van der Burg

*In deze viering staan we stil bij het leven en werken van Franciscus van
Assisi (1181 -1226)
aan de hand van iconen die zijn vervaardigd
tijdens de cursus iconenschilderen (januari – april 2019)*



Preludium

VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Iedereen gaat staan

Zingen lied 672 Allen: 1 Koor: 2 Allen: 3

1. Kom laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de heilige Geest
aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

2. O Geest der eeuwigheid,
gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.

3. In 't lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht
als kinderen nieuw geboren.
Deel van uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.

Groet, bemoediging

Vg. Barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en Jezus Christus onze Heer

G. door de Heilige Geest die ons tot leven wekt.

Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer

G. die hemel en aarde gemaakt heeft

Vg. die trouw is tot in eeuwigheid

G. en niet loslaat het werk van zijn handen

..... **en drempelgebed**

Hoogste roemrijke God, verlicht de duisternis van mijn hart.

Geef me een onvoorwaardelijk geloof, een vaste hoop,

een volmaakte liefde; geef me besef en inzicht,

zodat ik Uw heilige waarachtige wil kan volbrengen.

(Gebed van Franciscus voor het kruis van San Damiano in 1205/1206 toen hij ongeveer 23 jaar oud was)

Zingen lied 672 : 6, 7

6. Vul aan wat ons ontbreekt,

want stukwerk is ons pogen.

En wat ons afleidt van

de vrede uit den hoge,

laat dat, verheven licht,

in vuur en wind vergaan.

Houd Gij ons staande door

het wonder van Gods naam.

7. Wie 's Heren Geest bezielt,

wie 's Heren woord doet zingen,

wie met ons vieren wil

het feest der eerstelingen,

die stemme met ons in

en prijze Gods verbond

dat Hij vandaag vernieuwt

en elke morgenstond.

Gebed bij de nood van de wereld...

Kyrie en Gloria 299d (koor en gemeente)

1 koor, 2 allen:
Heer, ont-ferm u o - ver ons,
1 koor, 2 allen:
Christus, ont-ferm u o - ver ons,
1 koor, 2 allen:
Heer, ont-ferm u o - ver ons,

org.
E - re zij God in den ho-ge,
of koor
E - re zij God in den ho-ge, en vre-de op aar-de voor
men-sen van zijn wel-be - ha-gen. *allen:* Wij lo - ven U, wij aan-
koor: bid - den U, wij ver - e - ren U, *allen:* wij ze - ge - nen U, wij
dan - ken U voor uw heer - lijk - heid, *koor:* o Heer God,



Ko-ning des he-mels, God, on-ze Va-der al-mach-tig.



allen: O Heer God, Lam van God, Zoon van de Va-der, *koor:* die de



allen: zon-den der we-reld weg-draagt, ont-ferm u o-ver ons; die de



koor: zon-den der we-reld weg-draagt, hoor ons ge-bed; Gij, die ge-



allen: ze-ten zijt aan de rech-ter-hand van God de Va-der, ont-



koor: ferm u o-ver ons. *allen:* Want Gij al-leen zijt hei-lig. Gij al-leen de

Heer, Gij Al-ler-hoog-ste, o Je-zus Mes-si-as met de
 hei-li-ge Geest in de heer-lijk-heid van God de Va-der. A -
 A - men, a - men.
 men, a - men, a - men, a - men.

koor:
allen:
koor:

boek Online

Opmaat Over Franciscus van Assisi

Zingen lied 683

1. 't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest,
 wij staan in vuur en vlam,
 want Hij, die bij ons is geweest,
 werkt verder aan zijn plan.

2. Wij weten het nu zonneklaar:
 al ging Hij van ons heen,
 wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
 wij zijn niet meer alleen.

3. Wij gaan op weg, de wereld rond,
 er is geen houden aan.
 De woorden gaan van mond tot mond,
 voor ieder te verstaan.

4.De wonderen zijn om ons heen
ze waaien op de wind.
't is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Schriftlezing Joh. 20 : 19 - 29

Zingen Lied 695 Koor: 1 3
Allen: 2 4 5

1.Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

2.Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

3.Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

4.Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

5.Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Uitleg en verkondiging

Koorzang: Father, all-holy - Charles Wood (1866-1926)

Father, all-holy, merciful, and tender;
Son co-eternal, worthy to be praised;
Spirit of comfort, fount of loving-kindness;
God everlasting,

Trinity holy; Unity unchanging;
Goodness unbounded; very God of heaven;
Light of the Angels; Refuge of the friendless;
Hope universal.

All thy works hymn thee; all thy Saints adore thee;
They for thy pleasure are, and were created;
Now while we also worship thee devoutly,
Hear thou our voices.

Thine be the glory, Deity Almighty,
One in Three Persons, Monarch in the highest;
Glory and honour, song and praise beseech thee
Now and forever.
Amen.

Zingen Gezang 400 (Liedboek voor de Kerken 1973, bewerking van het Zonnelied)

Koor: 1 4 6

Allen: 2 5 8 9

1. Almachtige, verheven Heer, halleluja,
aan U behoort de lof en eer, halleluja.
Wie kan U loven als Gij zijt, halleluja,
wij zegenen uw heerlijkheid, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

2. Geloofd om gans uw creatuur, halleluja!
Ten eerste om dat blinkend vuur, halleluja,
die warme schitterende bron, halleluja,
de heer des hemels, broeder zon, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

4. Lof zij U Heer om zuster maan, halleluja,
om al de sterren die er staan, halleluja.
Zij tintelen in klare pracht, halleluja,
als edelstenen in de nacht, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

5. Geloofd zijt Gij om broeder wind, halleluja,
om lucht en wolken welgezind, halleluja,
daar Gij met alle wind en weer, halleluja,
uw scheps'len onderhoudt o Heer, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

6. Voor zuster water danken wij, halleluja.
Hoe nederig en trouw is zij, halleluja,
als zij ons dient hoe kuis en goed, halleluja,
hoe kostbaar in haar overvloed, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

8. Geloofd om moeder aarde, Heer, halleluja,
ons leven staat in haar beheer, halleluja,
zij geeft ons vruchten zonder tal, halleluja,
en bonte bloemen overal, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

9. Geloofd om elk die U bemint, halleluja,
en tot vergeven is gezind, halleluja,
in vrede pijn en moeite lijdt, halleluja,
eens kroont Gij hem met heerlijkheid, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

DIENST AAN DE WERELD

In Memoriam

Zingen lied 961 (2x)

Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven
voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed gevolgd door Onze Vader

V: daarom bidden wij ...

G : Lied 681 (Veni sancte Spiritus)

Two systems of musical notation for the hymn 'Veni sancte Spiritus'. The first system contains the lyrics: 'Ve-ni sanc-te Spi-ri-tus, tu-i a-mo-ris ig-nem accen-de.' The second system contains: 'Ve-ni sanc-te Spi-ri-tus, ve-ni sanc-te Spi-ri-tus.' The music is written in G major and 4/4 time. A watermark 'Liedboek Online' is visible in the bottom right corner of the second system.

Inzamelings van de gaven

HEENZENDING EN ZEGEN

Zingen slotlied 289

1. Heer, het licht van uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten, schittert;
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.
Schijn op mij, schijn op mij.

Refrein: Kom, Jezus, kom, vul dit
land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle
naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer,
ontsteek hier het licht.

2. Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
uit de schaduw in uw nabijheid;
door uw Zoon mag ik staan in uw luister,
toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
Schijn op mij, schijn op mij.

3. Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
en de weerglans op ons gezicht zien,
zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertellen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Zegen

Zingen Lied 431 c (gezongen amen)

Postludium:

Fantasia super: Komm, heiliger Geist, Herre Gott (BWV 651)

- Johann Sebastian Bach (1685-1750)

De kerk B(loeit

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor koffie en thee, voor de kinderen is er limonade. Er is een ruim assortiment van lekkers bij de koffie en lunch. De opbrengst van dit kerkcafé gaat naar het Diaconaal Project Jetty en het Picihuis in Roemenie. Ook hopen we dat u zult genieten van het open podium voor muziek, kunst en poëzie ter gelegenheid van de Open tuinendag.



